

Beste vrienden, collega's, acteurs, regisseurs, componisten, zangers etc.,

Een week of twee geleden belandde ik na het lezen van de weekendkrant in een gevoel van machteloosheid over de heftigheid en de complexiteit van alles wat er nu in de wereld gebeurt. En zoals gebruikelijk rees de vraag: ja maar, wat kan ik er aan doen?

Deze keer kwam er opeens luid en duidelijk antwoord.

Je bent schrijfster, schrijf!

Het drong tot me door dat ik altijd dénk dat ik niks kan doen maar dat de waarheid was dat ik in feite nog niet echt iets had geprobeerd. Ik pakte mijn pen en schreef. Het resultaat is de tekst in de bijlage.

Ik liet hem aan mijn vriendin Anne van Delft, die vertelster is, lezen met de vraag wat zij ervan vond, en ze zei: ik zou hem graag willen doen, mag dat? Natuurlijk mag dat. Sterker nog, het bracht ons op het idee dat er misschien meer mensen zijn die iets zouden willen doen maar niet weten wat. Daarom stuur ik deze tekst naar jullie (met een Engelse vertaling erbij van Rina Vergano).

Lees hem, draag hem voor, speel hem, zet hem op muziek, zing hem, stuur hem door, kortom doe ermee wat je wilt.

Ik heb alleen één verzoek, laat de tekst intact.

Ter wille van een ander geluid, en ter inspiratie van een andere beweging. Misschien kunnen we meer dan we denken.

Met heel mijn hart,

Heleen Verburg

hgjv3@hotmail.nl

www.heleenverburg.nl

PS. Laat het me aub. even weten als je er iets mee gaat doen. Je kunt als je wilt je bijdrage op youtube zetten onder de naam 'De kracht van de zachtheid'.